

# ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΧΑΚΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ



Στις 21 Μάρτη 2017 δικάζεται σε δεύτερο βαθμό ο Ν. Αργυρίου, μέλος της Επιτροπής Αλληλεγγύης Στρατευμένων. Σε πρώτο βαθμό είχε δικαστεί για συκοφαντική δυσφήμιση και του είχε επιβληθεί η ανώτερη δυνατή ποινή των 24 μηνών με τριετή αναστολή. Αιτία για τη δίωξη του Ν. Αργυρίου ήταν η δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Επιτροπής καταγγελίας για καψώνια, το 2009.

Είναι χαρακτηριστικός και ο τρόπος με τον οποίο προχώρησε η δίωξη και μεθοδεύτηκε η ποινή. Από τα ανώνυμα απειλητικά τηλεφωνήματα, ο στρατοκρατικός μηχανισμός μαζί με την «ανεξάρτητη δικαιοσύνη» πέρασαν στην παράνομη άρση απορρήτου για να προσωποποιήσουν την κατηγορία σε βάρος του Ν. Αργυρίου. Το «έγκλημα» του ήταν ότι επισκέφτηκε την ιστοσελίδα της επιτροπής 9 ολόκληρες ημέρες μετά την επίμαχη ανάρτηση!

Η επιβολή της αυστηρότατης ποινής προκαλεί την κοινή λογική: οι караβανάδες και οι δικαστές προσπαθούν να μας πείσουν ότι στο στρατό δε γίνονται καψώνια! Η ποινή προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα, ότι χιλιάδες φαντάροι πέφτουν θύματα σχεδιασμένης σωματικής και ψυχολογικής βίας. Γιατί περί αυτού πρόκειται: το καψώνι δεν αποτελεί βίτσιο του κάθε караβανά αλλά βασικό εργαλείο στα χέρια των στρατοκρατών• αποσκοπεί μέσω του εξευτελισμού και της βίας, στην καθυπόταξη και την εμπέδωση της ιεραρχίας και του μιλιταρισμού. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτές οι πρακτικές εξευτελισμού ευθύνονται και για τον τεράστιο αριθμό αυτοκτονιών μέσα στο στρατό.

Ας μην έχει κανείς αυταπάτες: ο «δράστης» δεν ανακαλύφθηκε αλλά επελέγη. Στο πρόσωπο του Ν. Αργυρίου το στρατοκρατικό σύμπλεγμα επέλεξε να χτυπήσει όποιον τολμά να αντισταθεί στο μιλιταριστικό παροξυσμό. Η πολύμορφη καταστολή των αντιμιλιταριστών αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της εθνικιστικής, ρατσιστικής πολιτικής της συγκυβέρνησης Σύριζα-Ανέλ. Η επιθετικότητα προς το εξωτερικό και η καταστολή προς το εσωτερικό, με αιχμή τη ρατσιστική – δολοφονική διαχείριση των μεταναστών, επιβάλλουν στη φαιροζ κυβέρνηση τη συμμαχία με τους ναζί και το τσάκισμα κάθε διεθνιστικής «παραφωνίας».

Από την πλευρά μας, ως ολικοί αρνητές στρατεύσης, συνεχίζουμε να καλούμε στο έμπρακτο σαμποτάρισμα της δολοφονικής στρατιωτικής μηχανής και στεκόμαστε στο πλευρό όσων μπαίνουν στο στόχαστρό της.